

8 Mei Komitee

in samenwerking met
het Vredeshuis



Secretariaat

Blansaer Marc

Zilverberklaan 26

9032 Wondelgem

Tel: 09/226 61 80



www.8meikomitee.gent



8MeiKomitee@gmail.com



www.facebook.com/8MeiKomitee



Voorwoord

8 mei, overwinning op het fascisme, een overwinning van meer dan 70 jaar geleden en vandaag nog zo actueel.

De hedendaagse gebeurtenissen, geven ons iedere dag een reden meer om het 8-mei herdenken kracht bij te zetten. Te pleiten voor verdraagzaamheid en een vreedevol samenleven in deze toch zo mooie multiculturele samenleving.

De vaderlandslievende verenigingen te steunen in hun herdenking en hun getuigenissen te helpen over te brengen aan de huidige en aankomende generaties. De gevaren van onverdraagzaamheid en racisme te duiden.

We streven dan ook dat 8 mei symbool staat voor bevrijding, bevrijding van onverdraagzaamheid, zinloos geweld omwille van ras, geloof, seksuele geaardheid, enz.

Een dag dat we nadenken, hoe duurzaam vrede is en de mensen gedenken en danken die hun leven lieten in die strijd voor deze duurzame vrede.

Diegene die vandaag nog steeds de angst in zich dragen van de gruwelen van oorlog steunen, want hun strijd houdt nooit op.

Vrede is broos, laten we ons dan ook duurzaam mee omgaan.

Vreedevolle groeten

Jean Pierre Goossens



Ontstaan

In december 1974, 30 jaar na het einde van WO II, werd op initiatief van het Onafhankelijkheidsfront, een weerstandsorganisatie uit die oorlog, “Het Overlegcomité tegen het Fascisme” opgericht.

Uit het oprichtingsprotocol citeren we: “Besloten werd een overlegcomité op te richten teneinde de verschillende initiatieven van strijd tegen de fascistische dreiging te coördineren.” Het protocol werd ondertekend door diverse politieke partijen, vakbonden, studentenverenigingen, vaderlandslievende verenigingen en de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden.

Op een bijeenkomst in februari 1983 werd besloten de naam van de groepering te wijzigen in 8 Mei Komitee. Tot 1974 was 8 mei immers een officiële vakantiedag voor de schoolgaande jeugd geweest om hen eraan te herinneren dat op die dag in 1945 een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog en aan de gruwel van de concentratie- en vernietigingskampen, waarin miljoenen mensen de dood vond- en omwille van hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, geaardheid, politiek engagement en/of eenvoudigweg hun streven naar een vreedevolle wereld.

De afschaffing van 8 mei als officiële vakantiedag werd door heel wat betrokkenen betreurd. Enerzijds omdat het belang van deze dag hierdoor door niemand minder dan de overheid tot niets werd gereduceerd. Anderzijds, en nog belang- rijker, omdat het 8 Mei Komitee en de ermee sympathiserende organisaties vreesden dat hierdoor de boodschap van 8 mei voor de jongere generaties verloren zou gaan.

In de daaropvolgende jaren raakte ook het Gentse stadsbestuur ervan overtuigd dat deze vrees terecht was. Dit mondde in 1995 uit in de oprichting van het Vredeshuis dat met jongeren moest gaan werken rond vredeseducatie, wereldoriëntatie, ontwikkelingssamenwerking tot zelfs duurzame ontwikkeling.





Doelstelling

Vrede wordt wel eens, meestal zelfs, gezien als het tegengestelde van oorlog. Maar vrede kan ook gezien worden als de evidentie, als de logica in de samenleving. De vrede bewaren wordt dan minstens even belangrijk als oorlog vermijden. Maar beide vormen van streven zijn niet identiek.

Oorlog vermijden is een stuk toegeven aan conflictstof. Vrede bewaren is toegeven aan het geloof in de democratische en verdraagzame samenleving. Het klinkt utopisch, maar het is deze belangrijk boodschap die ons Komitee u wil meegeven!

Het is ook de visie van het Vredeshuis dat de vredeseducatie stroomlijnt voor duizenden jongeren die er een activiteit volgen.

Gent is één van de weinige steden in ons land die een Vredeshuis hebben. Het 8 Mei Komitee dankt de Stad voor dit initiatief. Het helpt ons onze boodschap door te geven.

Organisaties zoals het 8 Mei Komitee zien het als hun taak de herdenkingsmomenten van de Tweede Wereldoorlog een hedendaagse

invulling te geven. Al was het maar om vanzelfsprekendheid niet te laten evolueren tot onverschilligheid en/of extreem individualisme.

Want als we erkennen en herkennen dat welzijn en welvaart de beste wapens zijn tegen oorlog (en wie durft daaraan te twijfelen?), zouden we op zijn minst moeten beseffen dat dit universele waarden zijn.

De realiteit leert ons echter dat heel wat medebewoners van onze aarde niet van deze waarden kunnen genieten. Wij moeten erover waken dat de welvaart waarin we leven, de schrijnende ongelijkheid die onze aardbol tekent, niet uit het zicht verdringt.

Misschien moeten we bij herdenkingsmomenten ook aan de toekomst denken en het engagement die mensen in het verleden hebben vertoond, overnemen om de huidige ongelijkheden te lijf te gaan. Met andere middelen weliswaar, maar met dezelfde nobele doelstelling: een rechtvaardige wereld waarin iedereen kan genieten van de rechten verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.



Het bestuur

Ere-voorzitter

Fack Jozef

Voorzitter

Goossens Jean Pierre

voorzitter@8meikomitee.gent

Secretaris

Blansaer Marc

secretariaat@8meikomitee.gent

Penningmeester

Cnudde Jozef

penningmeester@8meikomitee.gent



Bestuursleden

Busch Christophe

De Bruyne Albert

De Caesemaeker Fernand

De Canck Francine

Devos Sylvie

Persoons Nathalie

Seeuws Willy

Steurbaut Raf

Van de Velde Roger

Vandeputte Pascale

U kan het 8 Mei Komitee steeds helpen en ondersteunen door massaal aanwezig te zijn op onze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid of het Vredesmaal. U kan ook steeds een gift storten om te helpen bij onze werking op het rekeningnummer BE97 1236 8814 8449.